



Formanden har ordet:

Fuld fart frem – 2014 bliver et flot år!



De seneste måneder har budt på en række gode nyheder fra flere af vore biotekselskaber. Salget i august af Santaris til Roche for \$ 250 mio. kontant og op til \$ 200 mio. i milestones fortjener gentagelse. Bavarian Nordic har indgået en flot aftale med Janssen om Ebolavaccine og fasttømrer derved sin position som et ledende, innovativt vaccineselskab. Og for ganske nyligt oplyste selskabet Galecto, at man har indgået aftale med Bristol-Myers-Squibb, en aftale med en potential værdi på hele \$ 444 mio. Galectos stof er i klinisk fase 1 og naturligvis skal en række milepæle rammes, før alle betalinger forfalder, men alligevel er det en rigtig imponerende handel af det unge selskab. Vi glæder os i den sammenhæng også over, at Galectos danske venture investorer, Novo Seeds, Sunstone og Seed Capital, har udsigt til et meget flot afkast på Galecto-investeringen, samt at disse investorer synes at have et rigtig godt momentum i deres investeringer i andre danske early-stage biotekselskaber.

Vi ved også, at det går rigtig fint med de danske biotek-ventureinvestorer, som typisk investerer i lidt mere modne biotekselskaber. Med hensyn til succesfulde exits (IPO, trade sales, M&A) så har Novo Ventures alene i 2014 har haft 11 exits, Sunstone Capital har haft 6, og den yngste i klassen, Lundbeckfund Venture, har haft 2 gode exits i år. Den slags giver naturligvis mod på tilværelsen i venturefondene, og omend de fleste af disse exits tager afsæt i investeringer i udenlandske selskaber, er det da et lønligt håb, at flere gode historier fra den danske scene, vil skabe større appetit hos de 3 venturefonde for investeringer her til lands.

For at kunne tiltrække flere midler fra vore større hjemlige investorer, skal vi naturligvis også være i stand til at bygge selskaber, som kan konkurrere på et globalt plan og have potentialet til at blive førende inden for deres respektive felter. Ellers giver det naturligvis ikke mening for venturefondene at investere herhjemme. Brændstoffet til disse morgendagens nye biotekselskaber ligger for en stor dels vedkommende på vore universiteter, i den akademiske forskning. Det ligger som bekendt DANSK BIOTEK meget på sinde, at vi i Danmark gør vores ypperste for at få den bedste akademiske grundforskning sat i en kommerciel kontekst og derved få forskningen nyttiggjort. Dette handler i ganske høj grad om de rette såkaldte "virkemidler" fra Statens side er til rådighed, så det bliver muligt at give den bedste akademiske forskning en meningsfuld kommerciel retning. Og her er der stadig meget arbejde at gøre. Det giver tydeligvis vore skiftende forskningsministre en klar "feel good-fornemmelse", når de fortæller, at aldrig er der investeret så mange penge i akademisk forskning. Og det skal være dem vel undt for vi har bestemt brug for den basale forskning. Man kunne blot ønske, at der hos samme forskningsministre havde været den stamina, der skal til for at turde opprioritere investering i at give selvsamme akademiske forskning en meningsfuld kommerciel retning. Innovationsmiljøernes fejlagtige politiske opdrag får dem til at sky investeringer i biotekprojekter med den håbløse konsekvens, at nye projekter indenfor Danmark største eksporterhverv, nemlig eksport af medicin for 73 mia DKK i 2013 og således 11.5% af den samlede eksport, ikke har nogen som helst steder at gå hen for at få offentlige "kloge penge" ombord og hjælp til at give projekterne levedygtighed. Ikke just en imponerende prioritering, skulle man synes.

Der er brug for omkalfatring og nytænkning i feltet. Ideen om at det er farligt og meget riskikofyldt for innovationsmiljøerne og hermed Staten at investere i biotekprojekter må imødegås. Det der i virkeligheden

er farligt og meget risikofyldt for Danmark er, at man blindt hælder rekordstore beløb ind i offentlig life science forskning UDEN at sikre, at der også investeres midler til at give den bedste af denne forskning en meningsfuld kommerciel retning. Forudsat at man altså hører til dem der mener, at det er til gavn og glæde for vækst og velstand i Danmark, at vi nyttiggør og kommercialiserer offentlig forskning. Det mener vi i DANSK BIOTEK, og vi vil derfor ideligt kæmpe for bringe meningsfyldte forslag til styrkelse af denne kommercialisering frem vor vore politikere.

Heldigvis kan det faktisk betale sig at forsøge at råbe vore politikere op og forsøge at få dem tilbage på ret kurs, hvis de er galt afmarcherede. Vores Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen skal således have ros for at lytte til DANSK BIOTEK og en række andre organisationer og private firmaer i sagen om den såkaldte "dimensionerings-reform". Denne reform tager sigte på at dimensionere universitetesuddannelser således, at man lidt poplært sagt ikke uddanner til arbejdsløshed. Efter et noget forhastet udkast fra Ministeren, som bl.a. ville skære 25-30% i optag på biotek kandidateruddannelser (biokemi, biologi, molekylær biomedicin, biologi/bioteknologi), så har man valgt en mere moderat indfasing af reformen, samt givet mulighed for at få relevante datapunkter på bordet i diskussionen omkring hvilke uddannelser, der skal holde for og hvor meget der skal skæres. For Ministeren har basalt set ret. Naturligvis bliver man nødt til at dimensionere, da det er ikke nogen naturlov, at 25% af en ungdomsårgang skal have en akademisk uddannelse. Men derfra og så til at klippe så dybt i biotek kandidaterne på nærværende grundlag virker åbenlyst forkert. Det virker som udgangspunkt langt fra kløgtigt at beskære uddannelser, der leverer kandidater til eksporterhvervene. Og det virker endnu mindre gennentænkt ikke at tilsikre, at der er tilstrækkeligt udbud af kandidater til den farmaceutiske industri, der som vi ved, er Danmarks største eksportindustri. Så tak til Sofie Carsten Nielsen for at lytte og handle.

Til slut en reklame for DANSK BIOTEKs næste medlemsmøde der afholdes den 18. November. Vi har et bomstærkt felt af indlægsholdere i form af Peter Benson (Sunstone Capital), Arthur Franken (Gilde Healthcare) og Shahzad Malik (Advent Venture) som under overskriften "Licensing – blessing or curse" vil dele deres synspunkter og erfaringer desangående. Vel mødt!

Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK

Kommende medlemsøder (sæt kryds i kalenderen)

18. november 2014: Medlemsmøde med titlen: 'Licensing - blessing or curse', vært Kromann & Reumert.

4. februar 2015: Medlemsmøde med titlen: 'Dansk økonomi – biotekøkonomi'. Vært Ernst & Young.

Nyheder på www.danskbioetek.dk

På www.danskbioetek.dk offentliggør vi løbende nyheder fra medlemmerne. Det kan være nyheder om opkøb, fusioner, licensaftaler, kapitaltilførsel, produktudvikling, navnestof og andre forretningsrelaterede nyheder. Alle medlemmer er meget velkomne til at sende nyheder i form af pressemeddelelser og andre nyhedstips til sekretariatet på office@danskbioetek.dk.

Se eksempler på www.danskbioetek.dk

NYT FRA DANSK BIOTEK er foreningens nyhedsbrev. Eftertryk er tilladt med tydelig angivelse af kilde. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, sendes en mail med afmeld til office@danskbioetek.dk.

DANSK BIOTEK/ COBIS
Ole Maaløes Vej 3,

2200 København N
e-mail: office@danskbiotek.dk

Ønsker du at modtage DANSK BIOTEKS nyhedsbrev direkte og uden forsinkelse?

Modtagerne af DANSK BIOTEKS nyhedsbrev sender det ofte videre til kolleger og andre kontakter, hvilket vi naturligvis glæder os over.

Hvis du har fået dette nyhedsbrev videresendt, men ønsker at modtage det direkte og uden forsinkelse, så tilmeld dig mailinglisten på vores hjemmeside under nyhedsbreve.